

Majlis
Ansarullah
Nederland

May 21
Issue 05
Newsletter

مجلس انصار الله
Al Ansar

<http://www.ansarullah.nl> [@AnsarNetherland](#)



Samenvatting van de vrijdagpreek
door Hazrat Khalifa-tul-Masih V
(moge Allah zijn Helper zijn)
gehouden op 28 mei 2021

P 2



Khilafat

The Successorship of
Prophethood

Celebrating 113 years of Khilafat

Ahmadiyya Muslim Community celebrates
khilafat day on 27th May. 113 years of
rightly guided khilafat.
One Voice, One Leader, One Imam.

“Allah has promised to those among you who believe and do good works that He surely will make them Successors in the earth, as He made Successors from among those who were before them; and that He will surely establish for them their religion which He has chosen for them.”

(Holly Quran 24:56)



History of Ahmadiyya Muslim Jamaat in
the month of May. Important events
occurred and blessings received during
this month since the era of the Promised
Messiah and the Khulafa's.

P 3



Elke Ahmadi moet God dankbaar zijn voor het schenken van dit gezegende Khilafat

opofferingen maken omwille van Allah en de leerstellingen van de Heilige Profeet (s) volgen.

We moeten dus nadenken of onze goede daden worden gedaan ter wille van God of voor vertoon.

Alleen wanneer onze daden voor de zaak van God zijn, zullen we in staat zijn om de zegeningen van deze belofte van God te verkrijgen. Dit is de ware betekenis van 'goede werken doen' zoals in de Heilige Koran staat.

Elke Ahmadi moet God dankbaar zijn voor het schenken van dit gezegende Khilafat.

Zijne Heilige (aba) citeerde de Beloofde Messias (as) die zei dat een Goddelijke gemeenschap twee manifestaties ziet:

1-De eerste is de komst van een Profeet.
2-De tweede manifestatie is het Khilafat; dat komt wanneer de Profeet overlijdt en de Gemeenschap grote moeilijkheden ondervindt. Zoals toen de Heilige Profeet (s) stierf en Hazrat Abu Bakr (ra) hem opvolgde.

De afgelopen 113 jaar hebben we de vervulling gezien van deze belofte van het

Khilafat en onze verantwoordelijkheden

Vrijdagpreek gehouden door
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(atba)
28th May 2021

'Vrees veranderen in vrede – De vestiging van het Khilafat en de zegenen van Khilafat'

OPMERKING: Deze samenvatting is niet begrijpen, zodat we er de vruchten van de complete vertegenwoordiging van de kunnen blijven plukken. Wij hebben het oorspronkelijke tekst en dient slechts als geluk dat we de Beloofde Messias(as) een herinnering.

Na het reciteren van Tashahhud, Ta'aawwudh en Surah al-Fatiyah, kondigde Zijne Heilige (aba) de Kondiging van de Beloofde Messias (as) en deze ook in de wereld reciteerde Zijne Heilige (aba) de verdere verspreiden.

Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen, zoals Hij degenen die vóór hen waren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst, die Hij voor hen heeft gekozen, zeker zal bevestigen, en dat Hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen. Maar wie daarna het geloof verwerpen, zullen overtreders zijn. En houdt het gebed en betaalt de Zakaat en gehoorzaamt de boodschapper, opdat gij barmhartigheid moogt ontvangen. (Heilige Koran, 24:56-57)

Zijne Heilige (aba) zei dat door verbonden te zijn met Khilafat, elke Ahmadi een verantwoordelijkheid heeft die moet worden nageleefd. In de gereciteerde verzen heeft God vrede en zekerheid beloofd op

vooraanstaande dat men een standvastig geloof heeft, goede daden doet, recht doet aan hun aanbidding en geen deelgenoten aan God toekent. Om dit te bereiken zijn aanbidding van God en gebeten essentieel. Men moet salat (gebed) verrichten, financiële



Khilafat die de Almachtige God aan de Beloofde Messias (as) heeft gedaan.

De tegenstanders dachten dat de gemeenschap niet zou ontwikkelen, maar ze wisten niet dat de hand van God onze Gemeenschap leidt.

Vooruitgang wordt geboekt onder leiding van Khilafat.

A selection of incidents in *May* from the *History of Ahmadiyya Muslim Jamaat*

01 May 1926:

Hazrat Mir Muhammad Ishaq(ra) was famous for his general welfare projects as was his revered father, Hazrat Mir Nasir Nawab(ra). On this date, Hazrat Mir Muhammad Ishaq(ra) established a care centre for orphans and needy people in the Jamaat. It was named *Dar-ul-Shayookh*.

03 May 1952:

Hazrat Maulvi Abdullah Rehan Botalvi(ra) passed away. One of his sons, Hafiz Qudratullah Sahib, served as a *missionary in the Netherlands*.



Hafiz Qudratullah Sahib, Missionary to the Netherlands, son of Hazrat Maulvi Abdullah Rehan Botalvira

06 May 1935:

From Qadian, a team of three missionaries – Maulvi Ghulam Hussain Ayaz Sahib, Sufi Abdul Ghafur Sahib and Sufi Abdul Qadeer Nayaz Sahib – departed for Singapore, China and Japan respectively.

12 May 1932:

With great effort, members of the Jamaat collected **175,000 rupees** to pay off loans because in previous fiscal years, some extra money had been borrowed to run the everyday businesses of the Anjuman. Hazrat Musleh-e-Maud(ra) was very much pleased with the generosity and obedience of members of the Jamaat.

13 May 1933:

On this day, **Hazrat Syeda Sara Begum** passed away after giving birth to a child. She was the third wife of Hazrat Musleh-e-Maud(ra). In her loving memory, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra) wrote a eulogy titled *Meri Sara* (My Sara).

14 May 1924:

Hazrat Musleh-e-Maud(ra) received an invitation from the organisers of the Wembley Conference, London. Huzoor(ra) wrote a detailed letter to the Jamaat for mutual consultation and also elaborated on the background and different aspects of the proposed tour.

16 May 1924:

Hazrat Musleh-e-Maud(ra) conducted a shura on this day after Asr prayer in Masjid Mubarak, Qadian and discussed with representatives the invitation received from the Wembley Conference.

Al Fazl reported that on 16 May, after the Asr prayer, Hazrat Khalifatul Masih II(ra) called an Aam Majlis-e-Shura in which every Ahmadi had the opportunity to give his view. At last, voting was held on that matter and the votes in favour of the matter were far more than the votes against it. Huzoor(ra) stated that he would not disclose his view until the viewpoints of the other Jamaat members living outside Qadian.

16 May 1948:

Hazrat Musleh-e-Maud(ra) wrote a pamphlet under the title, *Al-Kufr Millatun Wahidah*, on the establishment of the Jewish state, published in Al Fazl of 21 May 1948 (pp. 3-4). In this thought-provoking account, Huzoor(ra) expressed his cordial desire for unity within the Muslim ummah. This message was so powerful and in need of the call of the time that almost all Arab states widely circulated it on various media platforms. Syrian radio stations aired its summary and many Arabic newspapers published its excerpts, including Al-Yaum, Al-Akhbar, Al-Nasr and Al-Urdan.

17 May 1946:

Two Ahmadi missionaries – Malik Ataur Rahman Sahib and Chaudhry Ataullah Sahib – reached **Paris, France** to establish a mission there. They rented a room in a hotel and commenced their preaching activities.

20 May 1950:

Hazrat Musleh-e-Maud(ra) instructed that in the Jamaat's literature, the family of the Promised Messiah(as) should be remembered by the name of "**Khandan Hazrat Masih-e-Maud [family of the Promised Messiah]**" instead of "Khandan-e-Nabuwat [Family of Prophethood]."

22 May 1926:

Hazrat Musleh-e-Maud(ra) laid the foundation stone of **Qasr-e-Khilafat, Qadian**. The building was constructed on a plot of land between Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad's(ra) workplace and the house of Hazrat Syed Nasir Shah(ra) in Qadian.

"This week in History"
Thanks to Al-Hakam